

«ΓΝΩΡΙΖΩ- ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – ΔΙΕΚΔΙΚΩ»

Μια ακόμα σχολική χρονιά έχει αρχίσει με ένα μεγάλο τμήμα της πατρίδας μας να στενάζει κάτω από την μπότα του βάρβαρου κατακτητή.

Εμείς οι μαθητές της Δ΄2 βάλαμε στόχο μας:

- Να γνωρίσουμε τη σκλαβωμένη γη μας, να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των κατεχομένων εδαφών μας.
- Να καλλιεργήσουμε και να ενισχύσουμε την αισιοδοξία , την πίστη και την αγωνιστικότητα για επιστροφή.
- Να διεκδικήσουμε την επανένωση της πατρίδας μας.
- Να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας.

Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις εργασίες μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους παππούδες και γονείς που μας βοήθησαν ,δίνοντάς μας πληροφορίες και μοιράστηκαν τα βιώματά τους μαζί μας.



Ο Σύνθετος του
Πιπιδος ζει από το
χωριό



Η Πλατσία του
χωριού



Το Αρσάκι

Το κατεχόμενο Αρσάκι βρίσκεται 30
χιλόμετρα βόρεια της Λιλιώνιας και 9χι-
λιόμετρα νοτιοανατολικά της Βόργου.
Η ονομασία Αρσάκι προέρχεται από το
αρσάκι, που σημαίνει φυτό.
Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι
αφιερωμένη στον Τιμό Προφήτη.
Ο κάτοικος, πριν την τουρκική
ισλαμική κατακτηση, για τη θέση ιστορι-
κοποιών γαλακτά, κρέμα και άλλα. Επίσης
ήταν ανεπτυγμένη κτηνοτροφία αμφο-
βότων και αρσάκιων.
Πριν την τουρκική ισλαμική κατα-
κτηση το εμπορικό σχέδιο, στο οποίο
φαινόταν αρκετοί κτηνιά.



Η Εκκλησία του Τιμίου
Προφήτη



Μπαβό



Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Η Αμμώστος είναι πόλη στον Κύπρο και βρίσκεται στον νοτιοανατολικό θηκομα του νησιού. Η αρχαία Αμμώστος είχε 20 όνομα Σαλαμίνα. Οι Εγγύποαίωφοι μαζοίμοι έφθαν από τα σωεία τους το 1974 από τους Τούρμους, πριν την είσοδο τους είχε 40.000 μαζοίμοις. Το ζιμάκι της ήταν 20 σούσαιφτερο. Το ζιμάκι δεν μεταφέρει υία. Η Αμμώστος είναι η διάσολη της Σαλαμίνας. Ισχύθηκε από τον Τέλιφο. Στην Αμμώστος θραυμιάσως γαός του Αγίου Μιχαήλου. Βρίσκεται νότια ο αρχαιολογικός χώρος της Σαλαμίνας.

Μπραβο σου!



Η Κατεχόμενη Ζιφβία

Το χωριό των παπών μου είναι η
Κότση Ζιφβία. Ήταν μεγάλο χωριό και είχε
μπαζάρια περίπου κατοίκων.

Ήταν γεωργικό χωριό. Οι Κότση
καταλάμβαναν με τα χερσιά και
την κτηνοτροφία ήταν πλούσιο και όμο-
ρφο χωριό.

Το όνομά του το πήρε όπως ήταν
αί παπός από ένα μεγάλο θύριο τρώγε
ταξί κατοίκους. Όταν το έβριταν φώναζε
το Ζιφβιά, το Ζιφβιά και έμεινε το
όνομα Ζιφβία.

Το 1974 κέρθαν οι Τούρκοι κατήραν
το χωριό και οι Κότση έφυγαν και πήγαν
σε διάφορα χωριά και έζησαν πρόσφυγες.
Πέρασαν 46 χρόνια και ακαθή περιέκονοι
να πάρει πίσω στο οχατλή ένοι μου
Χιουό.



Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδων στα ταμπαράκια ή Τζαφί.



Η σοκάρι πορτοκαλιών.



Τα έριζαρη των παπών με τράκτορα.

Θάψιμο σταφύλι με άρσενιο.



Μπαβό.



Χαράλαμπος

Καρπούσης



Ο ήρωας Χαράλαμπος Καρπούσης

Θαύμι για Χαράλαμπος Καρπούσης γεννημένος το 1950 στην Κωνσταντινούηταν αξιωματικός του Πολεμικού Αεροσκάφους στο Συγκομιτό στρατό της κοινότητας των Ειδικών Τακτικών των μηχανοκίνητων οχημάτων οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του τον ανάγκασαν να εργαστεί στα μαρμάρινα για τέσσερα χρόνια. Το 1974 εισέγραψε και κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά. Ήταν φιλότιμος, υπάκουος, αφοσιωμένος και εργατικός και επέτιμήσε με μεγάλη ορμητικότητα τις εργασίες που του ανέθεταν. Όταν ξέσπασε η Τουρκική εισβολή έβρεξε στην Λευκωσία για να υποστηρίξει την πατρίδα του. Έλαβε μέρος στις πολεμικές που νεκροθώπησε την περιοχή Τρικύμων στην Αμμοχώστη. Την 28 Αυγούστου σκοτώθηκε τον 28 χρόνο στα Γούρνα και τακτοποιήθηκε στο τάφο του ήρωα στη Μάτιση. Το βράδυ της 28ης Αυγούστου τους παρασημοφόρησε ότι η Τουρκία θα κείνη η μέρα στο πρώτο και καλύτερο να βρεθεί από την μάχης του ήρωα ο θάνατος του Καρπούση και αναφέρεται να υπαίτιος από τη στρατιά. Μέσα από τα περιθώρια της Λευκωσίας κατάφερε να γράψει τους ανθρώπους ταγματάρχη κ. κ. να παρήκταν οργάνωτο. Απρίλη 1974. Έκτι ήρωας οι Τούρκοι τους περιέλασαν και τους σκοτώσανε. Ο χαμός του τον 6^ο Αυγούστου του 1974. Βίωσε σε βράσιονος του οικισμού του.

Μ. - 28

Η ΑΣΣΙΑ



Η Ασία

Η Ασία είναι από τα μεγαλύτερα καταρχήν τμήρα της Μικασίας στην περιοχή Ανατολικά.

Το όνομα σου κυρίως προέρχεται από το ότι η περιοχή ήταν κυρίως στα έθνη της Μικασίας που πορεύεται από τον ποταμό Ραδία.

Λόγω της πείνας, οι κάτοικοι ήταν κυρίως κυρίως και κτηνοτρόφοι. Καλλιεργούσαν αμύγδα, βαμβάκι, ποσειδάμ, αχλαράκια και τιλιανό.

Κατά την διάρκεια της β' φάσης της σαρβικής μετοχής το κυρίως καταλήφθηκε από τα τούρκικα στρατεύματα. Η Ασία είναι το κυρίως μέρος της παλαιάς αρχαιοελληνικής, δηλαδή στο σωμα.

Η Ασία συνήθως γενιόταν και μεταφερόταν στο κυρίως.

Ο Μικαήλ παλαιός γενιόταν και έζησε στο κυρίως. Εργάστηκε σαν ταχυδρόμος. Ή μάλιστα αγία από τον Μικαήλ με τον Τυρρηνό και Τυρρηνό και από τον Καλλιόπην Τυρ, τη γυναίκα του Τυρρηνό.



Μπαβό σου!

Ο ήρωας Παππούς μου

Ο Παππούς μου κλήθηκε να πάει να πολεμήσει από την
Κόρινθο μαζί με τους άλλους πατριώτες με τον εθνικό στρατό.
Στις 10 Ιουλίου 1974 απήχθησαν τα παιδιά τους μαζί με
ΣΤΙΣ 20 - Ιουλίου 1974 άρπασαν τα Ισραηλικά αεροπλάνα
και ο Παππούς μου κατατάχθηκε στον στρατό. Ήταν στο τάγμα 306
Πεζικού και πήγαν να πολεμήσουν στον Κιββόν, Σάραμ με
αυτομάτες στις 24 Ιουλίου οι Ισραηλικοί εναντίον του Παππού μου
μαζί με άλλα τέσσερα άτομα στο χωριό Άγιος Γεώργιος Κιββόν
και στις 25 Ιουλίου τους εκτέλεσαν και τους έθαψαν σε κοινό τάφο.
Από εκείνη τη στιγμή ο Παππούς μου ενταχίστηκε στον 199
αεροσμήνα στο ταξίδι του με το αεροπλάνο του στρατού σε
κοινό τάφο στον στρατό βορηνικό Κόρινθου στον Κιββόν.
Έχει ταυτοποιηθεί τους με το μέσο DNA και παραδόθηκε
στον οικογενειακό του το 2010 μαζί με τα άλλα τους
με ηρωική τιμή.





ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΜΟΡΦΟΥ



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ



ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
ΤΟ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ



Πραστέιο Μόρφου

Το κατεχόμενο χωριό Πραστέιο Μόρφου είναι ένα από τα παλιά χωριά του διαμερίσματος Μόρφου και βρίσκεται στην καρδιά της θάλασσας.

Σύμφωνα με την παράδοση σε όνομα του προέβη από τη λέξη Πραστέιο, γιατί στα παλιά χρόνια οι κάτοικοι που έρχονταν από τα θανάσταματόνια για να ξεκουραστούν. Με τα χρόνια η λέξη άλλαξε και έγινε Πραστέιο.

Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία. Το χωριό ήταν γεμάτο από παλιές πορτοκαλιές, λεμονιές και μανταρινιές. Επίσης καλλιεργούσαν λαχανικά και σιτηρά. Μια άλλη ασχολία των κατοίκων του χωριού ήταν και η κτηνοτροφία.

Στο χωριό έχει δύο εκκλησίες και ένα παρεκκλήσι. Ήταν αφιερωμένες στον Άγιο Στυλιανό και στον Άγιο Γεώργιο. Το παρεκκλήσι ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο που ήταν ο πολιούχος Άγιος του χωριού. Έτσι οι κάτοικοι έκαναν πανηγύρι.



Μπραβό σου!

ωωωωωω

Το χωριό της γιαγιάς μου η Μόρφου



Η Μόρφου

Η Μόρφου είναι μια κτισμένη κυρίως, είναι στον
επαρχία Λευκωσίας. Είναι κτισμένη από το 1924
πριν το 1924 ήταν ένα κάστρο τζαμιάς. Είναι
περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Νέας Κερύφης
χώρας, είναι παλιό περιβόλι με εσπεριδοειδή Ποσει-
δάκης, μηρών και άλλα κλάδε χράσι σε Μόρφου
σε φασελάει σαν παραθαλάσσια.

Στη Μόρφου είχε και σε ετών αρχαία θρησκεία,
Γλυκασία, είχε σε χειμερινό χειμώνα των σε
είχε σε ιατρική από περιεργασαν από όμις εις
παλις της Κέρφης για να σπουδάσει. Είναι ερείς
μεγάλες αρχαίες του μαρτυρημένα να του Αγ.
Μαρία Κοσμά και η μαρτυρημένη Μόρφου
του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Παρασκευά.
Είχε σιμνή, καφέ, κίτρινα, λευκά, είχε μεγάλα τανουσία
Κάθε Σάββατο ερχόταν από τα χωριά χωριά στο
Παναγιώτεια για να πηγαίνουν τα εμπορεύματα,
είχε σε αμυντικά σταθμά, το 16 Αυγούστου 1974
κατάφερε από τους Τούρκους και οι κάτοικοι της
ήταν πρόσφυγες.



Μπαρβό

Η ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ



Η Αμμοχόστος είναι πόλη στην Κύπρο, στο νασιοναλιστικό κίνημα του νταγκών. Το 1974 κινεζήθηκε από τον Τούγκουκ. Οι Έλληνες βία και την δίστασαν σε άλλες πόλεις ως πρόσφυγες στο μεγάλο Κομμουνιστή.



Το ζυγό της πόλης είναι από τη καρδιά του φυσικού ζυγίου και διαβεί η Κύπρος. Ως το 1974 αποξείωσε το βασικό ζυγό της. Έξυγής.



Το φρούτο της Αμμοχόστου είναι το πιο γλυκό φρούτο της πόλης. Σώζονται επίσης τα προσφύγινα κείνη της πόλης και αρκετά Εφραίμ.

Μπαρά σου!

Η ΑΥΛΩΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΟΜΕΝΗ

Αρχαία γεωγραφία



Η ΚΥΠΡΟΣ
 ΑΝΗΚΕΙ
 ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ



ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΣ
 ΕΙΡΗΝΗΣ

Η καταγωγή της Αιγίνας
 Η Αιγίνα είναι καταγεγραμμένη από τους
 μυθολογικούς χρόνους, και είναι η μόνη
 νησί στην περιοχή της Μικράς, που πο-
 ριστεί Αιγίνας και Τριταχνίσιες, είναι η
 πατρίδα του μεγάλου ποταμού Σαράνιου που
 χύνεται στον κόλπο της Μύρρας.
 Η Αιγίνα γούρνα με τους λαγούς, που
 με τον εφοδισμό της από τα αρσενικά
 με καταγωγή από τις Βένους.
 Στην Αιγίνα με τον άνισο της γούρνα με
 ο κάταρτος της Αιγίνας ασχολούνται με τον
 γούρνα και καταγωγή Κυπριακών από τον
 κόλπο της 1874 είναι καταγεγραμμένη με
 ή και από αρχαιολογικά αποδεικνύει για εικοσ-
 χρόνια εφόδιο.
 Στην Αιγίνα είναι η καταγωγή της Α-
 γίας Μαρίας και η καταγωγή της Αγίας Ε-
 φρας, η οποία καταγεγραμμένη από τον 12^ο αιώνα
 κατέστη η εκκλησία της Αγίας Μαρίας που
 με 48 μίλια. Ο επίνειός της από τον κόλπο
 με τον γούρνα στην περιοχή.

Καλιόρες



Η ΠΑΤΡΙΔΑ
 ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
 ΣΚΛΑΒΟΜΕΝΗ



ΚΑΤΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟ



Μπράβο!

ΟΧΙ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΚΟΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΥ

Καταχρυσή Αγχύλα

Ο πατέρας μου γο Αγκάλας Αλεξάνδρου κα-
ταγόταν από την Αγχύλα. Το σπίτι
του πατέρα μου περιήλασε από τον Τόμας Γι-
γιώ να προσέλασε ότι ο πατέρας μου ήταν
ήταν νεαρός ήταν εργαζόμενος. Ο πατέρας
μου ζήλευσε το σπαστό και έγινε έρμης
και ποίημα το 48 και έγινε το σπασ-
τό το 68. Ο πατέρας μου πήγε στην
Αγχύλα όταν ήταν 11 χρονών. Έτσι ο Σάβ-
βηος χιολί η μητέρα του ήταν άρρω-
στη. Ανορά ο πατέρας μου προσέλασε και
έκανε τους πρώτους 3 γιοιούς. Ο πατέρας
μου έγινε από την πόλη του γιατί έγινε η σπορά
του 74 και αγχώθηκε να γίνει. Ο
πατέρας μου ήταν 26 χρονών, όταν έφυ-
γε από την Αγχύλα. Στην Αγχύλα ο πατέρας
μου είναι στην κώμα Νάνη και εί-
ναι 72 ετών.