

Μικροί ποιητές!



Με αφορμή το ποίημα
«Ο αστροναύτης»
του Γιώργου
Σακελλαρίδη, τα παιδιά
έγραψαν τι θα γίνουν
όταν μεγαλώσουν σε
μορφή ποιήματος.

Αινίγματα για τα ζώα

Γράφω το δικό μου αίνιγμα για ένα ζώο και ακολουθώ το εικονογράφω.

Είναι ο καλύτερος που είδα
Παίρνει κάθε μέρα ψάδι
και ψάδι. Πάντα ψάδι.
και ζυγνά με άρεση για ψάδι.
Πολλοί είναι οι
πολύ είναι.



Γράφω το δικό μου αίνιγμα για ένα ζώο και ακολουθώ το εικονογράφω.

Από πάνω σκαριόλι
από κάτω
πρόσωπο από κ
και στη μέση
Τι είναι;
Η κερίνα!!!



Γράφω το δικό μου αίνιγμα για ένα ζώο και ακολουθώ το εικονογράφω.

Είναι ο καλύτερος που είδα. Τρίτη κέρα.
Τι είναι;



Γράψαμε τα δικά μας
αινίγματα για τα ζώα!



Μηνύματα παντού!



Μάθαμε να γράφουμε και
να στέλνουμε μηνύματα!



Μάθαμε για τα κατεχόμενά μας μέρη!




Φτιάξαμε τα δικά μας καράβια, τα καράβια της επιστροφής και στείλαμε το δικό μας μήνυμα!

Δραστηριότητες με θέμα
«Γνωρίζω - Δεν ξεχνώ - Αγνίζομαι»




Μάθαμε για τα κατεχόμενά μας μέρη!

Τα κατεχόμενά μας μέρη




Η Αμφίσσιος

Το λιμάνι της Κεφονείδας



Ο Αγιώταρος Αντίοχος




Η Μάρφου


Η Μάρφου είναι κατεχόμενο χωριό. Είναι το χωριό της Ζώνης για χιλιόμια. Η Μάρφου πριν το 1979 ήταν ένα ωραίο χωριό, είχε περίπου 500 κάτοικοι. Πολλά κτίρια καταστράφηκαν με τη χημική. Είχε πολλά περιβόλια με ελιές, αμύγδαλα, πορτοκάλια και άλλα. Είχε τρεις μεγάλες εκκλησίες: την Αγία Παρασκευή και τον Αγ. Γεωργίου. Είχε και την Μητρόπολη. Είχε και σχολεία, Δημόσια και Γυμνάσια.




Κεφονείδα



Η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου




Το λιμάνι και το κτίριο του Κεφονείδας



Το 1979

Η Αμφίσσιος

Η Αμφίσσιος είναι πόλη στην Κίτιο και βρίσκεται στα κατεχόμενα μέρη της Ζώνης. Η αρχαία Αμφίσσιος είχε το όνομα Σαλαμίνα. Ο Εγγονόκληρος Καταΐκος έφτιαξε από τα ερείπια τους 1070 σπιτάκια του χωριού. Πριν την κατάκτηση είχε 80.000 κάτοικους. Τα ερείπια της ήταν τα σπουδαιότερα. Τα ερείπια είναι χτισμένα με πέτρα.



Δραστηριότητες με θέμα «Γνωρίζω - Δεν ξεχνώ - Αγωνίζομαι»



Η προσευχή μας στον Απόστολο Ανδρέα

Προσευχή στον Απόστολο Ανδρέα

Σε παρακαλώ Απόστολε
Ανδρέα φέρε
φέρε ειρήνη και
ελευθερία στην
Κερύνεια, στην Μόρφου, στην
στην Αμμοχώστου και
στην Καρπασία.



12/11/20

Προσευχή στον Απόστολο Ανδρέα

Απόστολε Ανδρέα,
κάνε να φύσουν οι
Τούρκοι από την
Κύπρο. Φέρε την
ειρήνη στην ΚΥΠΡΟ
ΜΑΣ.



Προσευχή στον Απόστολο Ανδρέα

Απόστολε Ανδρέα, γέρε
στην Κύπρο ελευθερία
και ειρήνη. Σε παρακαλώ
απόστολε Ανδρέα, κάνε να
επιστρέψουν στις πρόσφυγες
στα σπίτια τους.



Δραστηριότητες με θέμα
«Γνωρίζω - Δεν ξεχνώ - Αγωνίζομαι»



Αγωγή Ζωής



Οι στόχοι μου!

Θέλω να μάθω
Θέλω να μάθω να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Θέλω να γίνω
Θέλω να γίνω Τε-Τοκέρ.

Θέλω να δοκιμάσω
Θέλω να δοκιμάσω να μάθω μπάζα.

Θέλω να βοηθήσω
Θέλω να βοηθήσω τους ασθενείς.

Οι στόχοι μου!

Θέλω να μάθω
Θέλω να μάθω να φτιάχνω χρώματα.

Θέλω να γίνω
Θέλω να γίνω πιο κοινός.

Θέλω να δοκιμάσω
Θέλω να δοκιμάσω να είμαι πιο φρόνιμος.

Θέλω να βοηθήσω
Θέλω να βοηθήσω τον πατέρα μου.

Οι στόχοι μου!

Θέλω να μάθω
Θέλω να μάθω να παίζω μπάζα. Είμαι ήδη Τε-Τοκέρ. Καθώς αρχάριος να γίνω καλύτερος.

Θέλω να γίνω
Θέλω να γίνω καλύτερος μαθητής. Είμαι ήδη καλός αλλά θέλω να γίνω καλύτερος.

Θέλω να δοκιμάσω
Θέλω να δοκιμάσω να μάθω μπάζα.

Θέλω να βοηθήσω
Θέλω να βοηθήσω τη φίλη μου στα μαθήματα όταν είναι απασχολημένη.

Συστήσαμε τον εαυτό μας και θέσαμε τους προσωπικούς μας στόχους.



Μικροί ζωγράφοι εν δράση!



Στο μάθημα της Τέχνης
εμπνευστήκαμε από τον
πίνακα του ζωγράφου
Wassily Kandinsky
«Οι κύκλοι» και
ζωγραφίσαμε τους δικούς
μας κύκλους.



Μικροί ζωγράφοι εν δράση!



Στο μάθημα της Τέχνης
μάθαμε για τα ψυχρά και
τα θερμά χρώματα.



Μικροί ζωγράφοι εν δράση!



«Ο εαυτός μου»
μέσα από την τεχνική
της κολλητικής.

Μικροί ζωγράφοι εν δράση!



Ζωγραφίσαμε το αρχικό
γράμμα του ονόματός μας.

English is fun!



Μιλήσαμε για τα μέλη
της οικογένειάς μας στο
μάθημα των Αγγλικών

English is fun!

My fruit salad



My fruit salad



My fruit salad



My fruit salad



Μάθαμε τα φρούτα στα
Αγγλικά και φτιάξαμε τις
δικές μας
φρουτοσαλάτες.