

Η ημέρα της Λαμπρής



Το τελευταίο αστέρι της αυγής, δροσερό και καθαρό, προανάγγελλε ότι σε λίγο θα ανέτειλε ο ήλιος. Ένας ήλιος καθαρός και λαμπερός. Ούτε ένα γκρίζο σύννεφο δε φαινότανε ψηλά στον ουρανό, ούτε ομίχλη έσκιαζε την πλάση.



Καταγάλανος ήταν ο ουρανός κι η φύση έμοιαζε με ζωγραφιά. Μονάχα ένα γλυκό αεράκι φυσούσε αργά αργά και σε άγγιζε στο πρόσωπο τόσο τρυφερά! Θαρρείς πως σου μιλούσε και σου 'λεγε μες στην καρδιά: Πόσο γλυκειά είν' η ζωή και τι μαυρίλα που 'ναι ο θάνατος!



Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες! Χριστός ανέστη!
Όλοι, μικροί και μεγάλοι, γρήγορα ετοιμαστείτε! Χριστός ανέστη!
Εμπρός, όλοι, με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες. Ανοίξτε, όλοι, αγκαλιές ειρηνοφόρες μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε! Φιληθείτε όλοι γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός ανέστη, εκθροί και φίλε!
Όλες οι πλάκες πάνω στους τάφους είναι γεμάτες δάφνες.



Οι μανάδες κρατούν στοργικά στην αγκαλιά τους τα μικρά παιδιά τους.

Οι ψάλτες, κοιτώντας με κατάνυξη τις ζωγραφισμένες εικόνες, ψάλλουν με φωνή γλυκιά και μελωδική. Λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι, από το φως που χύνουν οι πασχαλινές λαμπάδες. Κάθε πρόσωπο λάμπει από το άγιο κερι, που κρατούνε όλοι οι Χριστιανοί στο χέρι.

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες! Χριστός ανέστη!
Όλοι, μικροί και μεγάλοι, γρήγορα ετοιμαστείτε! Χριστός ανέστη!

Εμπρός, όλοι, με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες. Ανοιξτε, όλοι, αγκαλιές ειρηνοφόρες μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε! Φιληθείτε όλοι γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός ανέστη, εκθροί και φίλοι!



Διονύσιος Σολωμός, διασκευή Αναστασία Σακελλαρίου

Το κείμενο αποτελεί διασκευή του ποιήματος που περιλαμβάνεται στο Βιβλίο «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι», Ε' τάξης, ενότητα 14. Μπορείτε να προχωρήσετε σε σύγκριση κειμένου και ποιήματος;

