



Αγαπημένα μου παιδιά,

Σήμερα στα Ελληνικά θα διαβάσετε ένα συγκινητικό μύθο για ένα ξεχωριστό λουλούδι και ένα ιδιαίτερο πουλάκι.

### Ελληνικά:

1. Διαβάστε μεγαλόφωνα την ιστορία .
2. Ζωγραφίστε στο τετράδιό σας κάτι που σας άρεσε , σχετικό με το μύθο και γράψτε κάτω από τη ζωγραφιά σας μια ταιριαστή **λεζάντα** ( τίτλος για το σχέδιο) .
3. Τώρα, για σκεφτείτε! Ποια ομοιότητα υπάρχει σ' αυτό που συνέβηκε στον κοκκινολαίμη και στις παπαρούνες; Εξηγείστε.
4. Κάντε μια μικρή έρευνα , ψάξτε βιβλία ή ρωτήστε τους γονείς σας, μήπως ανακαλύψετε παρόμοιους μύθους , που μας λένε πως μετά τη Σταύρωση ή το Πάσχα κάτι άλλαξε στη φύση.  
Γράψτε τους σε συντομία , για να τους μοιραστούμε με τους συμμαθητές σας.

Περιμένω να μου στείλετε τις εργασιούλες σας !





## Ο κοκκινολαιμης και οι παπαρούνες

Την ημέρα που οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Χριστό στον λόφο του Γολγοθά, ένα καφετί πουλάκι μ' άσπρο λαιμό πετούσε γύρω από το κεφάλι του Εσταυρωμένου, που το έσφιγγε ένα αγκάθινο στεφάνι και τιτίβιζε λυπημένα.

Στη βάση του σταυρού είχαν φυτρώσει αγριολούλουδα. Ανάμεσά τους ήταν και πολλές κατάσπρες παπαρούνες.

Το μαρτύριο του Θεανθρώπου έθλιβε το πουλί και τις παπαρούνες.

Το πουλάκι θέλοντας ν' απαλύνει τον πόνο του Χριστού, προσπάθησε με το ράμφος του να τραβήξει τα αγκάθια από το μέτωπο του Χριστού. Την ώρα εκείνη σταλαγματιές από το αίμα έπεσαν στο λαιμό του πουλιού και μεμιάς έγινε κόκκινος.

Κάποιες άλλες σταγόνες κύλησαν προς το έδαφος και οι όμορφες παπαρούνες, που ένιωθαν λύπη για τον Χριστό που υπέφερε, άπλωσαν τα κατάσπρα πέταλά τους, για να μαζέψουν το αίμα του και να μην πέσει στο χώμα.

Τα πέταλά τους τότε βάφτηκαν από το αίμα του Χριστού και μετά από λίγο κοκκίνισαν όλες οι παπαρούνες, που ήταν πάνω στον λόφο.

Έτσι, το αίμα του Χριστού χάρισε στον κοκκινολαιμη και στις παπαρούνες το κόκκινο χρώμα τους.

